

EVANGELINE

I den idyliske landsby Grand-Pré i Acadia lever Benedict Bellafontaine og hans yndige datter. Det smukke landskab danner rammen om et lykkeligt liv. Jorden er frugtbar, kvæget trives i stald og på enge.

Evangeline bliver vildt forelsket og den lykkelige genstand for hendes kærlighed er Gabriel Lajeunesse. Han er søn af grovsmeden Basil og skal være Evangelines husbond.

De planlægger deres bryllup og alt tyder på at de vil leve lykkeligt til deres dages ende i det smukke Arcadien. Intet står i vejen for deres lykke, men engelske krigsskibe ligger for anker ude for kysten tæt på hjemmet med kanonportene åbne.

Englænderne beordrer landsbyens folk til at møde op i sognekirken midt under Evangeline og Gabriels bryllupsfest. De tilstedeværende mænd må afbryde deres måltid og troppe op for at høre hvad de engelske orlogsmænd har at sige.

Resultatet bliver efter ordre fra Kong George af England, at Arcadierne mister husdyr, formue og land. Mændene i Grand-Pré protester, men kan intet udrette efter at englænderne har låst dem inde i kirken. Imens bliver kvinder og børn tvunget til at pakke deres ting på kærre og vogne og fortsætte mod stranden for at blive udsendt til en uvis skæbne.

Byens mandlige befolkning sættes fri og slutter sig til børn og kvinder på stranden. I al denne tumult opgiver Evangelines far ånden og hun mister kontakten med Gabriel. Hun bliver tilbage for at begrave sin fader og er nu på flugt fra sted i et

forsøg på at finde sin elskede.

Uvidende og udmattet, på en bådrejse mod Louisiana falder hun i søvn på en flodbred og opdager ikke at Gabriel, der er på jagt sejler tæt forbi hende

Da Evangeline endelig når sit endemål i Louisiana, genforenes hun med Gabriels fader Basil, der fortæller at Gabriel er taget af sted. Hun bryder op igen og følger efter Gabriel op mod Ozark Mountains, men finder ham ikke.

Hun venter ved en Katolsk Mission på at Gabriel skal vende tilbage fra sin jagt i bjergene, men måneder går uden et gensyn. Hun hører et rygte om at han bor i en jagthytte i Michigan og tager af sted igen. Hun finder hytten, men ingen Gabriel. Det er som om intet vil lykkes for hende og 10 år går hen og til sidst slår hun sig ned i Philadelphia

Hun tilslutter sig en Sisters of Mercy for velgørenhed og hjælp til syge og lindring til døende. En dag på det sted hun plejer de syge ligger Gabriel på et leje lige foran hende. Endelig er de sammen, men Gabriel har ikke langt igen og har kun styrke til at hviske hendes navn før han opgiver ånden.

Og sådan ender den triste, bedrøvelige historie om den stakkels Evangeline.